

HÅLLPLATSEN

INFORMATION OM BUSSMISSIONEN 4 – 2010 www.bussmissionen.se

En Fridfull Jul och ett Välsignat Nytt År!

Året som nu ligger bakom har varit en stor utmaning för oss i Bussmissionen. Aldrig tidigare har vi besökt så många olika platser, samt att så många besökare har fått höra om Jesus. Tack för att du har varit med och stöttat oss med gåvor och förbön. Vi hoppas att du även inför det nya året vill vara med och stå med oss, så att vi kan köra vidare med Cafébussen. För utom dig går det inte, vi behöver varandra!

Sänder med en aktuell rapport från vår senaste resa med Julbussen/Cafébussen, nu i december. Vi hade lastat in böcker, jultidningar, julkort, CD och DVD-skivor som besökarna kunde köpa. Så bjöd vi på Adventsfika, lussekatt, pepparkakor och kaffe och det var uppskattat. Utanför bussen hördes julmusik i högtalarna och marschallerna var tända.

På flera platser har vi haft med oss ett team ungdomar från båten Shalom i Oskarshamn, samt åtta elever från Finland från Bibelskolan Sydkust. Av dem var det ungdomar från Estland, Lettland, Ryssland, Grekland och Bulgarien med i teamet. Det var en ny upplevelse för dem att få använda en Cafébuss så här.

Timmernabben, är en av orterna vi besökt och vi ställde upp bussen vid EFS-gården. Även om det inte var världens största ort, så är de "små" samlingarna viktiga. Flera av ortens ungdomar kom och vi fick djupa samtal, flera Biblar delades ut. Flera av ungdomarna från orten utmanade oss till "Snöbollskrig" och det blev en trevlig stund utanför bussen.

Dagen efteråt skulle vi över till Öland och det blåste och snöade när vi körde över bron och ställde upp bussen på

torget i Borgholm. Flera kom och besökte oss, och efter en stund kommer en man in i 80 årsåldern för fika. Det blev ett samtalet med honom som slutade att han ville bli en kristen och han tar emot Jesus i sitt liv!

Nästa dag åkte vi till Sandvik, ca 3 mil norr om Borgholm. Vi placerade bussen nere vid hamnen och trots snö och en kall vind från norr så kom det in flera personer. Vi spelade och sjöng julsånger för dem. Flera var inne i bussen över en timma och det blev djupa samtal, då flera ville att vi skulle be, en välsignelsebön över deras liv. Eftersom vi var nio personer i teamet gick några ock ringde på i husen och delade ut tidningen Småländsk jul.

Vaggeryd var en annan plats vi har besökt, där vi fick ställde upp oss vid ICA. Även här var det flera som kom in och ville fika, samtala och köpa något, en bok eller CD-skiva. En man skulle handla och ville först inte komma in i bussen när jag mötte honom utanför bussen. Men när jag sa att det var gratis, så följde han med in. Han kom från Bosnien och berättade under tiden han dricker kaffet, att han hade träffat flera som gick till kyrkan, men så levde de rövare när de kom ut. Fick berätta för honom att det var inte rätt, men att man kan få uppleva Jesus i sitt liv. Att det börjar med att man blir född på nytt.

Söndagen åkte vi till Rottne utanför Växjö. Där var det skyltsöndag och många känner nu till Julbussen eftersom vi har varit där i flera år nu. Vännerna i församlingen var verkligen med och samtalade med besökarna. När två kvinnor i 50 års-åldern skall gå ut säger de högt: – Detta var det bästa på hela skyltsöndagen! Eller som den unga kvinnan med dottern, som blev så glad när hon fick boken Huliganen och fikaten. Det riktigt strålar om henne och hon håller upp boken för sin vän: – Titta vad jag har fått!

Varma Julhälsningar från Bussmissionens styrelse genom Agneta och Ove Jonsson



Bilder från 2010



kjells  **elektronik**

» DIGITAL TV CENTER

Kristen TV – helt utan månadskostnad!

Järnvägsgatan 25, 565 32 Mullsjö • Tel. 0392-10 200 • www.digitaltvcenter.se

Önskar du stödja arbetet ekonomiskt?

Välkommen med din gåva på Busssmissionens bankgiro 5736-0745

Önskar du/ni kontakt med Busssmissionen för besök av Agneta och Ove Jonsson med Cafébussen på er ort, ring 073 - 99 77 600.

Hemsida: www.bussmissionen.se Epost: info@bussmission.se

Busssmissionen, Box 129, 568 92 Skillingaryd