

HÅLLPLATSEN

BUSSMISSIONENS NYHETSBLAD NR 4 – 2016 www.bussmissionen.se

God Jul!



Cafébussen på besök i Tingsryd.

kjells  **elektronik**

» DIGITAL TV CENTER

Kristen TV - helt utan månadskostnad!

Järnvägsgatan 25, 565 32 Mullsjö • Tel. 0392-10 200
www.digitaltvcenter.se

Välkommen
till vår butik
i Gislaved!

colorama

CALLES FÄRGHALL • GISLAVED

Järnvägsgatan 14 • Tel. 0371-100 69
www.callesfarg.se • www.colorama.se

En Fridfull Julhelg och ett Välsignat Nytt År 2017!

Just nu, när vi skriver detta Nyhetsbrev håller vi på med "Julbussen" och besöker flera olika platser så här i Adventstid. Så det är många olika intryck med möten av människor. Vi bjuder ju på Adventsfika och många har kommit in och vill också samtala. Vi skall berätta mer, men först överlämnar vi ordet till vår ordförande i föreningen Bussmissionen, Mikael Bringestam:

I skrivande stund närmar vi oss Advent. Väntan. Väntan på det som ska komma. Men vi reflekterar lätt bakåt och tänker på det som varit. För någon har kanske 2016 varit ett tragiskt år. För någon ett ut-

Inför 1:a Adventshelgen, hade vi förstärkning av Bussteamet med Morgan Olofsson från Vrigstad och Alf Lax Alingsås. Första platsen var Tingsryd och kommunen var mycket positiva till att vi kom. De hade fixat en bra plats på torget för oss. Många kom och var nyfikna och fick en god Adventsfika, samt att det blev många goda och djupa samtal i bussen. Vännerna i Söderportkyrkan var så tända och bjöd in folk till fikat.



1:a Advent var det Ronneby som var på tur, Julmarknad på torget. Vi fick en toppenbra plats bredvid scenen för bussen. Alf fick några tillfällen att medverka med sång och musik ifrån scenen. Två män (c:a 45 år) från Syrien blev så glada över att få samtala med oss i bussen, samt att få fika och höra sång och musik ifrån Alf. Det blev av nåd, en sådan god stund av Herrens närhet i bussen.



vecklande och spännande år. Jag själv fick uppleva något helt fantastiskt när jag i somras inför Gud och församlingen fick säga "Ja" till min Linda! Väntan på det himmelska bröllopet blev ännu större efter det. Längtan att alla ska få uppleva det...

Genom bussen kan vi berätta för våra medmänniskor om brudgummen som längtar efter sin brud. Jag är glad att du/ni bär arbetet vidare genom bön, ekonomi och tjänade. Jag är tacksam till alla som vill dela visionen. Tacksam till alla som väntar på bröllopet i himlen. Nu är det Advent. Väntan.



Nästa stopp blev Emmaboda och här har vi varit många gånger tidigare med bussen, så flera känner igen oss. Tidigt på morgonen var det behov av att städa bussen, så att den var fin när besökarna kommer. Så fram med dammsugaren och det fixade Morgan. Alf hade med sig sin gitarr och det blev allsång i bussen med någon Adventssång, samt att han sjöng sina egna sånger till stor glädje för besökarna. En man sa, "jag är ateist, får jag komma in och ta en fika?" Självklart, blev mitt svar! En ung man som skulle till Malmö med tåget, hade stigit på fel tåg och kom nu till Emmaboda. Men han hade tid över och kom in och fick höra Alf sjunga en av sina sånger och blev mycket berörd.



I Högsby var det många flyktingar ifrån många olika länder som kom in i bussen, det blev mycket intressanta och djupa samtal om livet och tron. En flicka c:a 11 år var så glad över att få träffa Agneta igen och hon ville visa sin tacksamhet över boken som hon fick förra året, "Nallens bönebok." Så spontant kramar hon om Agneta ett par gånger och tackar!



I Rottne, samhället utanför Växjö var det åter igen Julmarknad den 2:a Advent. Där har Julbussen blivit ett begrepp, då vi var där för 11:e gången. Många kommer åter och fikar, samtalar och har frågor om livet. Flera av besökarna ville gärna få ett Nya Testamente av oss, som en man sa när han fick en "Motor Bibel" - "Den skall jag verkligen läsa"!



Intressant är att se hur Kyrkorna har tagit ett stort steg, att engagera sig med flyktingarna på de olika platserna som vi har besökt. För att nämna något, så har man startat språkcafé, lagat mat, stickat och spelat gitarr tillsammans.



Besöket i Lekeryd blev en härlig solig vinterdag, med snö och kyla, där vi var utanför ICA. Vännerna i församlingen var verkligen med och hjälpte till att bjuda in folk i bussen, samt att dela ut Jul-tidningar. Tiggaren ifrån Rumänien som satt vid affären, blev så glad när han flera gånger fick varmt te och bullar, samt att han fick ett Nya Testamente på sitt språk. Han började läsa högt och hans ansikte "lyste" som solen. På kvällen var vi med på en samling i Pingstkyrkan och berättade om Bussmissionens arbete.

Mellerud, blev en ny plats för oss och även här var det Julmarknad på torget. Lions, var det som arrangerade marknaden och de var glada över att Kyrkan var med. Intressant är att bussen blir en Mötesplats över en god bulle och en kopp kaffe. Ibland blir det bara ett djupt samtal, med en "okänd" person, som öppnar sig och vill prata av sig. Med oss i Julbussen har vi böcker, CD-skivor och DVD-filmer som vi säljer. Många passar på att köpa för att ge bort som en Julklapp.



Följande Hållplatser gäller för Julbussens resa 2016.

Tingsryd	Lysekil
Emmaboda	Mellerud
Ronneby	Bovallstrand
Sandhem	Hunnebostrand
Högsby	Uddevalla
Lekeryd	Munkedal
Rottne	Smögen
Kungshamn	

Vi vill hälsa dig varmt Välkommen till Bussmissionens årsmöte, som kommer att bli lördagen den 25 februari 2017, kl.16.00 i Pingstkyrkan, Stråkenvägen 10 i Sandhem, (Mullsjö kommun) Senare samma dag blir det kl.18.00 ett Cafémöte, där vi kommer att visa bilder och berätta om arbetet.

Tack för 2016 och Julhälsningar ifrån styrelsen genom

Agneta och Ove Jonsson



NYA MUSIK

TRÄDGÅRDSGATAN 12 • JÖNKÖPING • TEL 036-16 97 50

DAGEN

SKEPPSBRONS

www.skeppsbrons.se

Önskar du stödja arbetet ekonomiskt?

Välkommen

med din gåva på Bussmissionens bankgiro 5736-0745 eller Swish 123 412 66 52

Önskar du/ni kontakt med Bussmissionen för besök av Agneta och Ove Jonsson med Cafébussen på er ort, ring 073 - 99 77 600.

Hemsida: www.bussmissionen.se Epost: info@bussmissionen.se

Bussmissionen, Box 9, 456 25 Smögen. Bussmissionens Swish-nr: 123 412 66 52