

# HÅLLPLATSEN

BUSSMISSIONENS NYHETSBLAD NR 2 – 2019 [www.bussmissionen.se](http://www.bussmissionen.se)

*glad sommar!*



Vrigstad marknad

**kjells elektronik**

» [www.solkjelle.se](http://www.solkjelle.se)

Solceller för hus och ladugård!

Järnvägsgatan 25, 565 32 Mullsjö • Tel. 0392 - 10 200

[www.digitaltvcenter.se](http://www.digitaltvcenter.se)

**SKEPPSBRONS**

[www.skeppsbrons.se](http://www.skeppsbrons.se)

Lite snack och mycket verkstad!

Göteborg

Arendalsvägen 23  
Tel. 031-54 00 70

Jönköping

Fordonsvägen 8  
Tel. 036-36 90 30

**norrebo**  
träindustri ab

Ring 0370 - 949 40 eller besök oss på [norrebo.se](http://norrebo.se)

**colorama**  
CALLES FÄRGHALL • GISLAVED

Först har vi den stora glädjen att få presentera vår nya ordförande Robert Lindberg i Bussmissionen. På Årsmötet som vi hade i mars blev det några förändringar i styrelsen. Simon Manfredsson som varit kassör i flera år och som har gjort ett mycket bra arbete, steg av. Mikael Bringestam som varit ordförande i många år, har nu tagit över som kassör och David Sundell är sekreterare. Tack allesammans!

## Ny ordförande.

*Jag heter Robert Lindberg, 38 år och gift med Anna-Maria och jag gillar att cykla. Vi bor i ett lugnt villakvarter i Vetlanda och är med i en av Pingstförsamlingarna på orten. Jag inspireras av alla initiativ som görs för att föra Evangeliet framåt i vårt land. Bussen är en spjutspets i detta arbete som ger resultat. Vi träffar människor som annars inte skulle höra om Jesus och detta är ett förtroende. Människor kommer till tro på Jesus genom vårt arbete och blir lärjungar till honom. Genom den Helige Andes ledning växer de i tro och flera av dem är rotade i en församlingssamfundning idag. I detta nyhetsbrev får du ta del av vad Evangeliet får betyda för människor. Du kan läsa om unga män som besökt bussen och fått Sebastian Staksets bok, samt hur Cafébussen finns med och möter besökare på Rabbalshede Marknad.*

*Att vi kan få tala om Jesus öppet i vårt land är så glädjande. Tillsammans kan vi skapa ringar på vattnet oavsett var vi befinner oss och vilket yrke vi har. Självt arbetar jag på Arbetsförmedlingen med introduktions- och uppföljningsstöd för funktionsnedsatta när de ska komma ut på en ny arbetsplats. Jag tackar för förtroendet att gå in som ny ordförande i Bussmissionens spännande arbete. Jag är övertygad om att vi går in i en ny tid i Sverige, där vi tillsammans skapar tillfällen att prata om Jesus.  
Med vänliga hälsningar*

Ordförande, Robert Lindberg



Hofors

## Vrigstad.

Att få vara med på marknader är alltid roligt och i Vrigstad i mitten av maj, fick vi en bra plats för bussen. Extra roligt är det med "levande sång och musik" och det bjöd Anita och Thomas Granath på. Även här mitt i markandsvimlet blev det goda och djupa samtal. Boken med Sebastian Stakset "Bara ljuset kan besegra mörkret" har vi fått dela ut till flera som verkligen vill ha den. De som nu fick boken lovade att läsa den, samt ge den vidare till någon annan.

## Regn och blåst.

Ibland blir det inte som vi hade tänkt, när det gäller vädret. Kristi Himmelsfärdsdag var det åter dags för oss att köra Cafébussen till Rabbalshede marknad i norra Bohuslän. Utanför bussen hade vi monterat upp två "partytält" för skydd mot regnet. Under ett av tälten var det sång av Anita och Thomas Granath och under det andra var det servering. Men regnet ökade på, samt vinden blev starkare, så vi fick ta ner allt och lasta in det i bussens lastutrymmen. Men då är det bra med en stor buss, flera marknadsbesökare kom in och det blev många och långa samtal. Två olika personer önskade förbön för sina liv och nu var det inte regnet utan tårar som kom ner på deras kinder av tacksamhet. Att vädret inte blev som vi önskade och bad om, samt att vi blev blöta, var ju inte roligt. Men med facit i handen, ser vi att allt till slut, blev mycket bra!

En man kom på marknaden och undrade, vad är detta för en buss? Vad säljer ni här? När jag förklarade för honom vad vi gör, säger han spontant: "Jag är inte religiös, men jag ber till Gud varje kväll!" Sedan fick vi fortsätta samtalet.

## Hofors – stor glädje.

Efter Rabbalshede åker vi med Cafébussen upp första helgen i juni till brukssamhället Hofors (som ligger mellan Falun och Sandviken) där det är Bessemersdagarna. Ett Bibelord hade blivit "Levande" för några av oss, från Apg. 8 där det står att det blev



Från vänster: Tobias Axelsson, Johan Nilsson, Samuel Svensson, David Sundell, Ove Jonsson och Morgan Olofsson

stor glädje i staden. Och det var en bön vi hade, att det skulle bli glädje i Hofors! Vi fick en bra plats för Cafébussen i centrum bland olika "knallar" och karuseller och öltält.

Många kom och ville fika och samtala över livet. Mitt i allt är det otroligt öppet att få berätta Evangeliet och det är en stor längtan efter något mer i livet. Många djupa samtal blev det i bussen och utanför, med personer som ville veta mer om den tro som vi har på Jesus. Även här i Hofors har vi fått delat ut boken med Sebastian Stakset "Bara ljuset kan bese-gra mörkret" och flera Nya Testamenten också.



Hofors

Som när ett gäng med 8 grabbar, c:a 16 - 17 år kommer in och sätter sig i soffan längst bak i bussen. Så frågade en av dem mig högt, hur blev du kristen? Det är ju ett "guldläge" att få berätta om vad Jesus har gjort i mitt liv och hur jag som 17 - åring blev frälst. Och de lyssnar verkligen, inget fniss eller skämt. Så säger han som frågade, kan vi inte be? Jo, det går bra, svarade jag. Man får ju be om allt, säger jag då. Har ni något speciellt som vi skall be för? Ja, svarar en av de andra, "mitt internet fungerar inte!" Det slutar med att jag får be en välsignelsebön över dem.

En man c:a 50 år kommer sent på fredagskvällen och vill samtala. När han skall gå vidare till öltältet frågar vi honom om vi får be för honom? Ja, det fick vi och det var okej att vi lägger händerna på honom när vi ber. Efter att vi har välsignat honom, säger han: "Det är ju på riktigt, jag kände att det hände något här inne, när ni bad!"

Helgen i Hofors avslutade vi på förmiddagen på torget vid bussen, med en Gudstjänst i solskenet. Det blev flera sommarpsalmer och lovsånger, samt olika vittnesbörd. Många stannade upp och lyssnade och undrade vad är på gång i Hofors. Efter samlingen var det fika och gemenskap med många olika nationaliteter. Vännerna i Pingstförsamlingen var så glada och tacksamma och har redan inbjudit oss till nästa år. Vi 6 i Bussteamet åkte hem glada och kom hem sent på natten.

## Nya Hållplatser.

Nu väntar olika platser på besök av Cafébussen med team, närmast är marknaden i Sandhem (Mullsjö) lördagen den 6 juli. Anita och Thomas Granaht medverkar med sång och musik.

**11- 14 juli** Åmåls Bluesfestival, där kyrkorna tillsammans har ett bra program vid bussen på torget. Vi bygger upp en scen vid bussen och så blir det sång och musik av Benny Hanssen & Band från Norge, Glenn Antonsson & LP Säfte och Huggenäs Gospel. Missionsbåten m/s Christina finns också med i Åmåls hamn.

**27 juli** Amaze festivalen på Smögen. Vi har inte bussen där men finns med från kyrkorna i vimlet.

**9 – 11 augusti** bär det åter till Tranås och Crusing med alla som gillar stora bilar. Brunnsparkskyrkan satsar och gruppen "Lindbergarna" medverkar med sång och musik.

**20 augusti** reser vi upp igen till Härjedalen och stannar till i Dalarna och Sågmyra där det blir möte i Kapellet 19:00. Anita och Thomas Granaht medverkar med sång och musik.

**21 augusti** Vemdalen vid ICA. **22 augusti** Hede i centrum, **23 augusti** Funäsdalen vid kyrkans parkering, **24 augusti** Sveg i centrum, **25 augusti** 11.00 Sionkapellet i Lofsdalen, 18.00 Pingstkyrkan Sveg, **27 augusti** Lofsdalen vid ICA, **28 augusti** Lillhärdal vid restaurangen. På de olika platserna blir det sång och musik av Anita och Thomas Granaht.

**5 september** Adelövs marknad (mellan Gränna och Tranås) och även här medverkar Anita och Thomas Granaht med sång och musik.

**8 september** 16:00 Missionsmöte i Pingstkyrka Rottne. Anita och Thomas Granaht medverkar med sång och musik.

## Förbön och ekonomi.

Det kan hända mycket ute på våra vägar och åter igen har vi fått uppleva änglavakt från trafikolyckor. Tack för att ni kommer ihåg oss i era förböner! Tack också för era gåvor, det gör att vi kan rulla vidare med bussen. Som ni ser skall vi till Härjedalen igen och det är "små platser" som vi kommer att besöka, med få kristna som kan hjälpa till med ekonomin för denna resan. Men vi har sagt, vi kommer ändå och tror att vi kan hjälpas åt! Vi är så glada att vi kan vara med och stötta vännerna på just de här olika platserna. Du som vill ge en extra gåva till just resan till Härjedalen, märk gärna din gåva med "Härjedalen."

Vi önskar er alla en skön sommar och Guds välsignelse!

*Hälsningar från Bussmissionens styrelse genom*

*Agneta och Ove Jonsson*



Önskar du stödja arbetet ekonomiskt? .....

# Välkommen

med din gåva på Bussmissionens bankgiro 5736-0745 eller Swish 123 412 66 52

Önskar du/ni kontakt med Bussmissionen för besök av Agneta och Ove Jonsson med Cafébussen på er ort, ring **073 - 99 77 600**.

Hemsida: [www.bussmissionen.se](http://www.bussmissionen.se) Epost: [info@bussmissionen.se](mailto:info@bussmissionen.se)

Bussmissionen, Box 9, 456 25 Smögen. Bussmissionens **Swish-nr:** 123 412 66 52