

HÅLLPLATSEN

BUSSMISSIONENS NYHETSBLAD NR 3 – 2019 www.bussmissionen.se

Glad höst!

Läs om följande

- Vad bra att ni är här från kyrkorna, det är så betydelsefullt!
- Raggare önskar förbön!
- Vem kläckte en sådan strålande idé?
- Nya batterier till Cafébussen!



Adelövs marknad

kjells  **elektronik**

www.solkjelle.se

Solceller för hus och ladugård!

Järnvägsgatan 25, 565 32 Mullsjö • Tel. 0392-10 200
www.digitaltvcenter.se

SKEPPSBRONS

www.skeppsbrons.se

Lite snack och mycket verkstad!

Göteborg

Arendalavägen 23
Tel. 031-54 00 70

Jönköping

Fordonsvägen 8
Tel. 036-36 50 30

Mitt ibland människor

Då vi har flera nya läsare av vårt Nyhetsbrev – Hållplatsen ger vi först en kort beskrivning om oss. Bussmissionen är en allkristen förening som vill finnas med på olika platser i samhället med vår Cafébuss, och inbjuda till en kopp kaffe och samtala om livet och om tron på Gud. Hållplatserna runt om i Sverige har blivit många, sedan föreningen bildades 2003.

Ändamålet med bussen är tydligt: Det handlar om att vara ute och berätta om vår tro. Vi brukar säga att om människor sällan kommer till oss i våra kyrkor och kapell, måste vi åka till dem. Vi vill finnas mitt ibland människor, inte för att i första hand vinna en diskussion. Vi vill presentera det vi tror på och få berätta om det som har förvandlat våra liv. Vi märker av att det finns ett stort intresse idag för kristen tro. Många svenskar söker ju i allt. Därför är det öppet att tala om Jesus. Man bryr sig inte så mycket om vilken kyrka vi kommer ifrån.

Jag blev själv frälst, en kristen, som 17-åring, och det är nu 50 år sedan. Jag upplevde att det här med Jesus var så bra, jag kunde inte behålla det för mig själv. Vi var på ungdomsgårdar i Sävedalen, på gator och torg och delade ut tidningar och böcker om Jesus.

Två effekter

Vi ser två effekter med bussen. Först möter vi de, som säger att de aldrig tidigare har hört om Jesus. Då försöker vi att presentera Evangeliet på ett trovärdig sätt. För det andra hjälper vi också kyrkans folk att komma ut. Vi säger ofta att tröskeln är hög för att komma in i kyrkan, men den är ännu högre för oss att komma ut. Många kristna säger att de får tunghäfta, eller att de inte vågar prata. Men det räcker med att bjuda på kaffe, saft och bulle. Det är inte så farligt.



Tranås



Bluesfestival, LP-vännerna

Sommaren – Blues-Festivalen

I mitten av juli ligger fyra intensiva dagar i Åmål och Blues-Festivalen bakom. Kyrkorna har verkligen satsat och vi fick en mycket bra plats för Cafébussen, mitt på torget i centrum av stan. Det var 4:e året som vi var med. Mycket härlig sång och musik, samt friska vittnesbörd, från en scen som var uppbyggd vid bussen. 14.00, 16.00, 18.00 och 20.00 har programpunkterna varit, samt Café fram till 01.00.

Många hundra besökarna har gillat kaffet och bullarna, och 950 hembakta bullar har det gått åt! Det blev många goda och djupa samtal. En del besökare önskade att få förbön för olika saker, samt få med sig ett "Bibelord" eller ett Nya Testamente på sin resa. På fredags morgonen kommer en representant från kommunen och säger till mig 3 gånger: "Vad bra, att ni är här ifrån kyrkorna, det är så betydelsefullt!" I Åmåls hamn har Missionsbåten Christina varit och besättningen har fått många goda samtal. På lördags natten ville en person ta emot Jesus som sin personlige Frälsare. Tack och lov! Känns mycket roligt att få arbeta så här tillsammans, båt och buss med kyrkorna.

Tranås – Cruising

I början av augusti var den stora Cruisingdagen, med många stora Amerikanska bilar i Tranås, staden som fyllde 100 år i år. Men vi började redan på fredagskvällen med Cafébussen, som blev parkerad på "Lennart Hylands torg" mitt i centrum. Det är Brunnsparkskyrkan som har inbjudit oss att vara med för tredje året med bussen. Utanför kyrkan finns en stor parkering och där har församlingen byggt upp en scen. Där var gruppen "Lindbergarna" och medverkade med härlig sång och musik, vid 5 tillfällen under dagen och kvällen. Och många var det som stannade upp och lyssnade!

Brunnsparkskyrkan, hade också gjort en egen tidning på 12 sidor i 20.000 ex, som delades ut till alla hushåll i Tranås kommun, samt till 3 grannkommuner runt om Tranås. I tidningen presenteras församlingens arbete och vad som händer under hösten i kyrkan.



Funäsdalen

Det var så öppet på fredagskvällen vid bussen. Många goda samtal blev det bland alla "raggare" och folk i krogsvängen. Han, 40 -åringen som kom från ett muslimskt land, men hade det så "jobbigt" och så var han nu så besviken på alla religioner. Nu var det så mörkt för honom och nu ville han ta sitt liv. Frågade honom efter en stund om jag fick be för honom, och det fick jag göra. Bad en enkel bön, och när jag hade sagt amen, så säger han spontant: Jag ryser, se på min arm! Av nåd hände något med honom. Fick lämna ett Bibelkort till honom, med texten: Jesus är vägen... Han tackar och går vidare.

Efter en stund kommer en "raggare" från Nässjö fram till oss vid bussen och önskar att få förbön av oss. Vi i teamet ber för honom. Han mår inte så

bra, men blir berörd och vi samtalar vidare. Frågar honom om han tycker om att läsa? Ja, det gör jag, svarade han. Vi får då ge honom Sebastian Staksets bok om sitt liv. Han blir så glad och tackar för boken, samt ger mig en stor kram. Hans "raggar-kompis" önskar då att också han skall få förbön, då han har en sådan ångest. Vi ber och bjuder på samtal och kaffe, sedan efter en stund går de vidare.

När vi sedan vid midnatt skall gå och sova, kommer en av alla "raggar-bilarna" med 5 personer i och stannar till vid oss. Då är det de som tidigare hade fått förbön av oss. Ut hoppar en raggare ur bilen och kommer fram till oss och säger, "kan inte också jag få förbön?" Och det fick han! Nu kommer han fram, som hade en sådan ångest tidigare och säger med stor glädje att ångesten är borta! Han är så glad och tacksam! Då börjar de spela sången "Pärleporten" med Christer Sjögren, högt från bilens högtalare och alla raggarna och vi är med i hela sången! Det kändes som ett "Väckelsemöte" mitt på gatan i Tranås! Efter detta inslaget där på gatan, så var det svårt att somna...

Härjedalen

Under 10 dagar i augusti åkte vi upp till flera orter i Härjedalen. Våra hjärtan har klappat för de här orterna som kanske sällan får något besök. Någon kommenterade oss och sa: "Roligt att det händer något i glesbygden också". Några orter som fick besök på resan var Vemdalen, Hede, Funäsdalen, Lillhärdal, Lofsdalen och Sveg. Vi mötte ungdomar och



"Stugmöte" i bussen

de var så tacksamma och glada. Det var så roligt att möta dem. Vi är mycket nöjda, även om vi är lite trötta efter nästan 200 mils resa. Med på denna resa var Rosé-Marie och Conny Söder från Hönö och sångaren och musikern Alf Lax från Alingsås.

Dagboksanteckningar

22 augusti

Varma hälsningar från Härjedalen. Alf Lax har medverkat med härlig sång och musik, Conny Söder har delat Guds Ord och Rosé-Marie har serverat och samtalat med besökare. Så vi är ett bra team.

Igår onsdag, 21 augusti kom vi fram till Vemdalen med Cafébussen och detta blev det första stoppet för oss i Härjedalen. Resan har gått bra, 75 mil med ett stopp i Sågmyra utanför Falun. Där medverkade vi i ett Cafémöte i Kapellet.

En lastbilschaufför från Estland kom igår och fikade. När han fick en Biker-Bibel på engelska blev han så glad, att han kysste den och sedan stoppade han ner den så försiktigt i sin väska. Likaså kom ungdomar och lyssnade på Alfs sånger och flera tog med sig Biblar hem. Vi får bo i en stuga uppe på Vemdalsaskalet och här är det en underbar natur. I morse kom det tre renar som gick förbi och det är vi inte vana vid! Tack för att ni ber för Härjedalen!

24 augusti

I torsdags var vi i Hede och det var så roligt och intressant att få träffa människor ifrån olika länder som ville fika och samtala. Alf Lax spelade och sjöng flera av sina tankvärda sånger. Det var uppskattat av alla, speciellt av ungdomarna. Två unga män kom i sin "EU-bil" och fick en CD-skiva av Alf. Sen körde de iväg. Efter en stund kom de tillbaka, drog ner framrutan och sa: "Vilka låtar! Då hade de spelat igenom alla sångerna och ville gärna ha fler CD-skivor med Alf.

En kvinna ifrån Mellanöstern önskade sig en Bibel på arabiska. Det har vi i bussen, så hon fick en som gåva. Hon blev så glad över Bibeln att det lyste i hela hennes ansikte. En annan kvinna ifrån Östeuropa önskade sig en Kvinnobibel och det fick hon.



Alf Lax, Rosé-Marie och Conny Söder och Ove Jonsson

Igår, fredag var vi i Funäsdalen, en mycket vacker plats vid sjön och fjällen. Vi fick också vackert väder. Bussen var parkerad nedanför kyrkan vid vägen och Alf bjöd även där på sång och musik.



Vi hade lite krångel igår med bussens två 12 volts batterier, som är vardera på 225 amper. Bussen ville inte starta! Vi hade med oss en bra batteriladdare och vi fick därför dra långa elkablar, för att få igång bussen. Batterierna har nu varit med i fem år och hade nu gjort sitt. Men var kan man en fredag eftermiddag köpa två nya stora bussbatterier i norra Härjedalen? Jag var runt och frågade tre olika företag, men ingen hade detta i lager. Vi fick då ett bra tips på ett företag i Sveg som kunde ha batterier. På måndag skulle vi få hjälp att åtgärda detta.

Idag, lördag skall vi ha "Öppen-buss" i centrum av Sveg.



26 augusti

I lördags fick vi uppleva något av ett under med bussens batterier när vi var i Sveg. När vi skulle dra elström till bussen från OK-Q8, fick Alf en spontan kontakt med firman som hade stora bussbatterier. Företaget hade en man som arbetade jour på lördagen. Jag ringde honom och han kom snart till oss där vi var parkerade.

Vi fick två nya batterier som kostade 8.823 kronor inklusive arbetet och jourbilen. Då fick jag ett sms från en man, som berättade att han sänder över 5.000 kronor till Bussmissionens konto till batterikostnaderna. En stund senare kom ett nytt sms och



Lofsdalen

en kvinna som sände över 2.000 kronor. Ytterligare en kvinna hör av sig och vill ge 2.000. Tack och lov för denna hjälp! Vi blev så glada över att vi nu har två nya toppenbra batterier!

Igår söndag åkte vi med bil till Lofsdalen och Sionkapellet där vi medverkade på en Gudstjänst. Det blev något av ett stugmöte och det blev till stor glädje. Därefter fick vi se underbar natur! Sedan åkte vi till Sveg och hade ett möte i Pingstkyrkan på kvällen och även här predikade Conny och Alf sjöng och spelade till glädje. Självisade jag bilder ifrån arbetet med Cafébussen.

Idag, måndag har vi haft en ledig dag där vi har gjort en fjällvandring och njutit av den härliga naturen, bl a Fettjeåfallet på 60 meter. Flera ståtliga renar har vi också träffat på.

29 augusti

I tisdags var det Lofsdalen som blev nästa hållplats för bussen och roligt var att flera kom i solskenet och lyssnade på när Alf sjöng flera av sina sånger. På kvällen bjöd pastorsparet Majred och Lars-Ivar Nilsson oss på en grillkväll vid "deras sjö" - Härjåsjön. Vi fick även lyssna på Göte Olingdahl, som berättade om sitt liv och uppväxten i byn Olingdal.

Onsdag var vår sista hållplats, Lillhärdal. Flera ungdomar kom och blev så glada över att få saft och en god bulle. Flera önskade också att få med sig en Fotbollsbibel eller en Motorbibel hem. Även här medverkade Alf med sång och musik, Conny och jag med berättelser. Det var så roligt att få träffa ungdomarna som var så tacksamma när de fick saft, bullar och Biblar. Likaså var det så roligt att se att det har öppnats en Livsmedelsaffär i samhället. De två sista åren som vi har varit där, har det inte funnits någon affär, men nu andades det framtidstro! Friskt vågat av unga människor att satsa och öppna en affär och det såg ut att gå bra för dem! Senare på onsdag eftermiddag började vi åka söderut, med ett uppehåll i Rättvik för logi. Tack för förbön och ekonomiskt stöd som vi har fått!

Vem kläckte en sådan strålande idé

Lars-Ivar Nilsson, pastor från Härjedalen skriver så här om vårt besök. Rapport från Missionsbussens besök i Härjedalen den 21-28 september 2019. Med mycket stor förväntan tog vi i Härjedalen emot Missionsbussen igen. Det blev tredje året i följd. Teamet som var med gjorde en strålande insats. Ove Jonsson kom utan sin Agneta. Vi saknade hennes evangelistgåva. De övriga i teamet var pastorsparet Conny och Ros-Marie Söder samt trubaduren Alf Lax. Pastorsparet Majred o Lars-Ivar Nilsson var också med hela tiden.

När vi summerar de 8 dagarna i Härjedalen konstaterar vi att ännu en gång har vår uppdragsgivare, Herren själv, komponerat ett nära nog perfekt team. Det märks att Ove lever i sin vision att med bussen som redskap evangelisera i vårt land. En trivselskapare som med varm hand når nya människor med evangelium. Pastorsparet Söder skapade också mycket trivsel och fanns till hands med både förkunnselse och praktiska insatser. Evangelisten och trubaduren Alf Lax berörde många både yngre och äldre med sina egna och även andras sånger. Hans förmåga att skapa kontakter med nya människor blev till stor nytta.

Att resa runt i vårt landskap till de flesta större platser med en buss som är både möteslokal, café och bibliotek är ett så briljant upplägg att man undrar vem som kläckte en sådan strålande idé. Det är väl Herren själv som är den bakomliggande orsaken. Även i år nådde vi nya människor. Genom bussens flexibilitet och teamets förmåga att improvisera blev det både barnmöten, ungdomssamlingar och samlingar för de något äldre. Varje kväll kl.18.00 hade vi stugmöten i bussen. O, så bra det blev! För oss i Härjedalen är detta något som har börjat som vi verkligen önskar att det skall fortsätta. Efter tre år har det ju blivit en tradition som vi måste hålla vid liv. Hela Härjedalen hälsar er alla välkomna tillbaka 2020! Vi ser redan fram emot det!

Er broder och vän Lars-Ivar Nilsson



Vemdalen



Åmål

Adelövs marknad

Första torsdagen i september är det åter dags för den stora marknaden i Adelöv, mitt ute på landet mellan Gränna och Tranås. Det kommer tusentals av besökare och här har Pingstförsamling från Adelöv funnits med under många år. Under de sista 8 åren har vi som Bussmissionen fått inbjudan att vara där med Cafébussen. Där har församlingsmedlemmarna serverat fika och samtalat med besökarna och fått delat ut Nya Testamenten till flera besökare.



Åmål

Tack!

Ett stort tack för att ni står med oss i förbön och gåvor! Som vi skrivit tidigare, utan er går det inte, utan tillsammans kan vi göra det. Tack för att ni vill fortsätta vara med. Nu framöver blir det "Julbussen" där vi kommer att besöka olika platser i Adventstid.

Varma hösthälsningar från Bussmissionens styrelse genom

Agneta och Ove Jonsson

Önskar du stödja arbetet ekonomiskt?

Välkommen

med din gåva på Bussmissionens bankgiro 5736-0745 eller Swish 123 412 66 52

Önskar du/ni kontakt med Bussmissionen för besök av Agneta och Ove Jonsson med Cafébussen på er ort, ring 073 - 99 77 600.

Hemsida: www.bussmissionen.se Epost: info@bussmissionen.se

Bussmissionen, Box 9, 456 25 Smögen. Bussmissionens Swish-nr: 123 412 66 52