

HÅLLPLATSEN

BUSSMISSIONENS NYHETSBLAD NR 2-3 – 2020 www.bussmissionen.se

Glad sommar!



Läs om följande

- Plats för bussen och container
- Bönelåda
- Gå för Sverige!



**Korsvandringen på väg in i Örnsköldsvik.
Foto Izabelle Nordfjell**

kjells  **elektronik**

www.solkjelle.se

Solceller för hus och ladugård!

Järnvägsgatan 25, 565 32 Mullsjö • Tel. 0392-10 200
www.digitaltvcenter.se

SKEPPSBRONS

www.skeppsbrons.se

Lite snack och mycket verkstad!

Göteborg

Arendalsvägen 23
Tel. 031-54 00 70

Jönköping

Fordonsvägen 8
Tel. 036-36 50 30

Den tid vi nu lever i är annorlunda för oss alla, med Corona viruset. Det gör att vi inte kan göra det som vi tidigare har planerat och gjort. Så även för oss i Bussmissionen. Marknader och festivaler som vi brukar vara med på under våren och sommaren är nu inställda.

Plats för bussen och container

Sist vi skrev i vårt Nyhetsbrev – Hållplatsen, berättade vi att vi skulle flytta upp till Sveg och Härjedalen. Flyttningen under våren gick fint och vi trivs bra här i det härliga Härjedalen! Vi hade en bön, att vi skulle få en bra plats för Cafébussen att ställa upp den på, när vi inte är ute på körning. Då står det i Guds Ord, att den som ber och söker finner! Vi frågade några olika personer och vi fick ett tips om ett f.d. Sågverk i Sveg. Där har vi fått en bra plats för bussen under tak. Så behövde vi ett förråd för saker som vi har till bussen. Då kom tanken på en container och jag var runt och frågade, vad vi kunde köpa en begagnad container. Efter några dagar fick vi reda på en firma som hade begagnade containrar. En sådan kostar 10.000 och några vänner hjälpte till med en extra gåva till Bussmissionen, så vi kunde köpa den. Tack för hjälpen! Vad som är bra är att jag kan cykla på 10 minuter till platsen där vi har Cafébussen.



Bönelåda

Då flera idag upplever en svår tid i vårt samhälle med Corona, önskar vi ifrån Kyrkorna i Sveg i Härjedalen, att kunna vara till hjälp. Vi har nu satt upp en röd postlåda - "Bönelåda" vid ingången till ICA i Sveg, berättar prästen Ralf Liljegren Svegs kyrka och pastor Lars-Ivar Nilsson Pingstkyrkan. Där kan vem som vill skriva ner något som vi skall be för, och lägga meddelandet i Bönelådan. Det går också bra att sända ett SMS. Mer information finns vid Bönelådan. Naturligtvis får man vara anonym. Vi ber sedan i våra kyrkor, för de meddelanden som kommit in. Vi uttrycker stor tacksamhet för det goda samarbetet med ICA.



Lars-Ivar Nilsson och Ralf Liljegren



Gå för Sverige

Just nu pågår en "stafett-vandring" genom Sverige med ett stort Kors, ifrån Haparanda via Stockholm, Jönköping och Göteborg till Ystad! Starten var 1 juni och mål i Ystad blir 4 oktober. Vi i Bussmissionen fick förfrågan om att vara med några dagar med Cafébussen utmed Norrlandskusten. Här är några rader ifrån en liten "dagbok" av min resa/vandring, ifrån



Ove och Alf på väg till Ullånger.



Nordmaling till Ullånger som jag hade förmånen att vara med på. "Eldsjälen" Alf Lax, som har erfarenhet av tidigare vandringar med ett Kors, var med på vandringen.

Lördagen den 4 juli

Att få vandra så här med ett Kors, var en ny upplevelse för mig och det har varit mycket intressant. Vi har idag gått ifrån Nordmaling till Ava, på flera småvägar och träffat glada och trevliga människor som undrar vad vi gör. Några har läst i ortstidningarna och visste att vi var på gång. När vi inte visste vilken väg vi skulle gå, stannade några sina bilar och visade oss rätt väg. När vi skulle börja gå, var det regn ca 1 timma, men sedan blev det uppehåll och sol. När man går flera timmar får man tid att samtala, tänka, vara tyst, be och lyssna in. Fördelen att gå, är att man känner lukterna ifrån ångar och skog, samt får man se alla vackra blommor. Trevligt är, att för oss kommer okända människor och ställer upp för att köra oss tillbaka, samt erbjuder mat och logi.

I morgon går vi vidare till Husum...

Söndagen den 5 juli

En spännande dag ligger nu bakom satsningen, "Gå för Sverige" och idag kom vi fram till Husum. Solen

har varit på bästa humör och det har gått bra att vandra med Korset. Alf fick gå den längsta sträckan, då jag först fick köra och ställa upp Cafébussen utanför "Kyrkans Hus." När vi först på morgonen åkte till den platsen, där Alf skulle börja gå, stannade vi först till vid ett hus på landet, där vi igår fick en bra kontakt med ett par. Nu ville vi tacka dem och överlämnade en "Kvinno-Bibel" till kvinnan och mannen fick Sebastians bok, "Bara ljuset kan besegra mörkret." De blev så glada och när sedan Alf bad en välsignelsebön över deras liv blev de så berörda.

Lite längre fram träffade vi en man i sin trädgård som undrade vad vi gjorde. Vi fick berätta om "Korsvandringen genom Sverige." Han blev intresserad och vi fick ge honom Sebastians bok. När vi gick vidare såg vi några som rensade ogräs i ett potatiland och hade en stor båt i trädgården. Frågade om mannen ville ha en "Seglar-Bibel" och det ville han gärna ha. På eftermiddagen skulle vi ha ett "Fruiflufsmöte" utanför Cafébussen och det kom inte så många, men de som kom, blev så glada över Alfs sånger och vittnesbörd. När man bor så här i olika kyrkor, längtar man efter att få duscha, men tyvärr har det varit snålt med det. Men i kväll blev vi hembjudna till Margot och Sture, och fick god kvällsmat och tillfälle att duscha.

Måndagen den 6 juni

Då ligger snart denna måndag bakom oss och vi har även idag fått gå med Korset. Extra roligt var det att Alf och jag fick förstärkning av 4 män ifrån Örnsköldsvik och det är ju roligare att gå när man är flera. Det går på något vis lättare. Starten var vid Centrumkyrkan i Husum och sedan gick vi flera vackra vägar till Skede, en strecka på 19 km. 15 min före starten slutade det att regna och det blev under färden riktigt skönt väder att gå i. Till vår hjälp kom två "följebilar" som körde vår packning och hade även med sig kaffe, dricka och bananer. När det var dags för lunch körde en av vännerna och köpte hamburgare till oss alla som vi njöt av i solskenet. Under vandringen har vi stannat till och fått information om platsen och tagit tillfälle att be för de som bor och arbetar där. Spännande är alltid mötet med människorna som vi möter och de undrar över varför vi har ett stort kors.

Det blev flera naturliga tillfällen att berätta om Korset och en kvinna blev så glad över att hon fick en Kvinno-Bibel av oss med sig hem. När vi går förbi ett hus sitter en ung man på trappan och röker på sin fimp. Vi hälsar på honom och han blev glad. Då kom en tanke att vi skall ge honom Sebastians bok om att Ljuset besegrar mörkret. När jag räcker fram bo-

ken säger han, att han har redan läst den, han fick den när han var på fängelset. Nu hade han muckat för 3 månader sedan. Livet hade varit tuftt för honom. Alf frågar om vi fick be för honom och det fick vi göra och han blev glad. Under vandringen går vi förbi en stor bondgård och många djur och maskiner. Efter en stund kommer en kvinna i sin bil och stannar vid oss. Det var kvinnan från bondgården och hon blev så intresserad av att vi bar ett stort Kors. Nu visar det sig att hon var kristen och blev så glad att vi kom denna vägen och vi fick be för henne och hennes man och alla djuren.

Tisdagen den 7 juli

Å, vad glad jag blir att få se er! Så ropar Lotta ifrån Stockholm som kommer cyklande. Lotta cyklar och ber för vårt land och nu så sammanträffades vi på vägen. Härligt med människor som vill "ut och dela Evangeliet." Nu var hon på väg till Kiruna.

Intressant var att träffa en kvinna efter vägen, som har varit lärare och som undrade vad vi gjorde. När vi berättade om Korset och vandringen, så frågade vi om vi fick be för henne och hon var så tacksam för det. Frågade henne sedan om hon ville ha en "Kvinno-Bibel" och det tackade hon ja till! Idag blev det en sträcka på 24 km med Korset och vi kom fram till Örnsköldsvik. Även idag hade Alf och jag



Ullamaj och Janne Mårtensson och Alf Lax på vandring i Örnsköldsvik.



Alf Lax

förstärkning av de 4 "bröderna" som var med oss dagen tidigare. Tack för hjälpen!

När vi idag på eftermiddagen, kom fram till Örnsköldsvik blev det ett "Torgmöte" där Alf bjöd på sång och musik, samt vittnesbörd. Flera stannade upp på gågatan och lyssnade, mycket uppskattat! Vädret har varit lagomt varmt och uppehåll. Någon frågade om det inte kändes i fötterna och benen nu, men visst kändes det nu på kvällen, att vi har rört på oss. Men det är en "god trötthet!"

För mig personligen så åkte jag vid 7 tiden i morse, med vår Cafébuss till en verkstad i Örnsköldsvik. Vi har fått två problem med bussen, Luftkompressorn "orkar" inte med känns det som, samt att en av sidoluckorna på bussen, där gångjärnets fästen är, har börjar att "släppa". Det betyder extra utgifter på c:a 20.000. Är det någon, som vill hjälpa oss i Bussmissionen? Då är vi mycket glada och tacksamma, så att bussen kan fortsätta och rulla.

Onsdagen den 8 juni

Att vi har ett långt och vackert land, ja det är en verklighet och det har vi fått se idag när vi har vandrat 21 km och fått se något av Höga Kusten. Man blir glad över att man har fått denna förmånen, att få gå en bit med Korset genom vårt land. Idag fick Alf och jag förstärkning av tre personer som har vandrat med oss. Intressant är att få lära känna nya människor.

Även idag har flera personer som vi träffat utmed vägen frågat oss vad vi gör, och det har blivit intressanta samtal om Sverige och Korset. Vi är förvånade att man är så "öppen" och som vill att vi ber och välsignar dem. Det är en stor längtan i Sverige, efter något mer, i livet! Idag har det varit sol och moln, men skönt väder att gå i. Även idag har vänner ställt upp och kommit med sin bil och haft med sig bananer, kaffe och dricka till oss. Man blir så glad över detta!

När vi kom fram till Bjästa vid 16.00 tiden var det dags att ställa upp Cafébussen på en central plats i samhället. Högtalarna, "tälttaket" och stolarna lyftes fram från bussen. Vid 18.00 bjöd Alf på flera av sina sånger och berättade om varför vi går med Korset. Själv fick jag tillfälle att berätta om Korsvandringen och Bussmissionen. Flera tog tillfället att lyssna i närområdet, vid gatuköket och ICA. För mig började dagen med ett besök i en skoaffär i Ö-vik och jag fick köpt mig ett par bra skor att gå i. De andra var nu utslitna.

Torsdagen den 9 juni

När vi vandrar så här med Korset så behöver vi ju logi. Det har blivit logi i fler olika kyrkor vilket vi är mycket tacksamma för. Det två sista nätterna i Pingstkyrkan Ö-vik. Så på morgonen åkte Alf och jag ner med Cafébussen till Bjästa, där vi slutade igår med vandringen och där vi idag skulle börja. Med på vandringen idag var Kent och vandringen började med att vi fick använda paraplyerna. Men efter en stund slutade det att regna. Vi fick vandra genom mycket skog mot Docksta. Under tiden vi går, ringer ett par journalister från de kristna dagstidningarna och vill veta hur det går för oss, samt önskade att få foton ifrån vandringen. Här i Bjästa har vi nu fått logi hos ett par, Berit och Kent och de vet inte hur väl, de vill oss. De hade bäddat sängarna, lagt fram handdukar, och bjöd oss på god mat.

Sedan fick vi vila en stund och därefter tog Kent med oss i bilen och vi åkte 12 mil på olika vägar och rekondenserade upp hur vi skall gå i morgon till Ullånger och sedan vidare till Herrskog. Vi vill ju inte gå på E4 där man kör så fort. På vår resa fick vi även se den stora och mäktiga "Högakustenbron." Efter det blev vi bjudna på en god kvällsmat med bl.a. rökt sik och rabarberpaj och vaniljsås. Vi kände oss så "bortskämda" men upplevde samtidigt att vi fått "ladda batterierna" i eftermiddag.

Fredagen den 10 juni

Då blir detta min sista hälsning ifrån "Korsvandringen," då jag i morgon lördag åker hem till Sveg. Även idag har det varit flera goda samtal under vägen och vandringen. Idag har vi gått parallellt med E4, där man hade gjort en riktig bra gång och cykelväg mellan Docksta och Ullånger, på 14 km. Intressant att träffa flera personer som stannade till och det har blivit samtal om livet och Korset. Flera önskade förbön och en kvinna tackade två gånger, för sin "Kvinno-Bibel" som hon fick av oss.

Men nu vill jag också säga ett stort tack till dig Alf, för att du var villig att göra detta, "Gå för Sverige" med ett Kors! Du har gjort det så bra, och du har en berättarförmåga och kan återge varför vi har ett Kors med på vandringen, för personer som vi har

träffat. Under vandringen har jag flera gånger fått se dina tårar, när du får "nöd" som t.ex. för en ung man i misär. Men du kan också möta journalister och berätta om Korset på ett trovärdig sätt. Var rädd om dig nu, på din fortsatta vandringen till Sundsvall...

Uppdraget 2020, en helg om att dela sin tro, som skulle vara 9 - 11 oktober i Agapeförsamlingen i Norrköping, är framflyttat till hösten 2021, på grund av Corona.

För mer information om Gå för Sverige:
www.gaforsverige.se



Torgmöte i Bjästa

Tack

Även om vi inte kan vara ute på resor med Cafébussen som vi vill nu, på grund av bestämmelserna ifrån Folkhälsomyndigheten så kostar bussen och arbetet

pengar. Så tack, för att du vill fortsätta att stödja oss och be för oss.

Vänliga hälsningar från styrelsen genom

Agneta och Ove Jonsson

Önskar du stödja arbetet ekonomiskt?

Välkommen

med din gåva på **Bussmissionens bankgiro 5736-0745** eller **Swish 123 412 66 52**

Önskar du/ni kontakt med Bussmissionen för besök av Agneta och Ove Jonsson med Cafébussen på er ort, **ring 073 - 99 77 600**.

Hemsida: www.bussmissionen.se Epost: info@bussmissionen.se

Bussmissionen, Kyrkogatan 19, 842 32 Sveg. Bussmissionens **Swish-nr: 123 412 66 52**