

HÅLLPLATSEN

BUSSMISSIONENS NYHETSREV NR 2-3 – 2021 www.bussmissionen.se

Glad höst!



Cafébussen på Fristadstorget i Eskilstuna

Ur innehållet:

- Söderut!
- Besiktningen och nya däck
- Brevlådemissionen
- Eskilstuna och Strängnäs

Sockmaster.se

Sortera strumpor enkelt
med vår unika produkt!



beställ på

www.sockmaster.se



RÖRTEKNIK
i Nydala AB

Siggaskog 1, SE-576 97 Vrigstad
Tel 070-343 10 59, www.rorteknik.net

Flyttlasset – söderut

Sedan sist har vi, Agneta och Ove flyttat ifrån Sveg i Härjedalen och till Eksjö i Småland. Det är så att vi har två av våra tre söner i Södra Vätterbygden och där finns också våra fyra barnbarn. Då har en längtan blivit att få träffa dem oftare. Så under sommaren gick flyttlasset söderut.

Vi är glada och tacksamma för tiden vi fick ge till Sveg och Härjedalen och att vi fick vara med och ge ut Evangelium till ungdomarna. Nu tror vi och hoppas att Cafébussen skall få bli till glädje på nya platser i vårt land.

Besiktningen

Varje år så är det den årliga besiktningen av bussen och vi hade fått tid i Nässjö. Visst klappar hjärtat extra när porten till Besiktningen öppnas och man kör in bussen. Bussen är 35 år gammal och har rullat över 99.800 mil. Men vi var extra glada att allt var bra och protokollet till bussen var blankt!

Nya däck

Bussen har 8 hjul och på drivaxeln bak är det 4 däck, som nu hade gjort sitt och behövdes byta ut. Under sommaren fick vi monterat på nya åretrunt däck. Varje däck kostar nästan 6.000/st. Vill du vara med och hjälpa oss att betala, så får du gärna det, märk inbetalningen med: Däck. Tack för din gåva!



Brevlådemissionen

Under en vecka i sommar var jag, Ove med i Jämtland och Östersund och hjälpte till att dela ut boken "Hopp" som är Nya testamentet, samt flera olika livsberättelser. Vi hjälptes åt, tillsammans med kristna ifrån olika platser så samtliga hushåll i Jämtland skulle få denna gåvan i sin brevlåda. På en plats i Östersund, såg vi hur en man fick boken och han sätter sig i sin solstol i trädgården och börjar genast att läsa, med stort intresse.



För mer information: www.brevlademissionen.se

Eskilstuna och Strängnäs

Sedan mer än två år tillbaka, har kyrkorna i Eskilstuna hört av sig och önskar att vi skulle komma med Cafébussen till dem. Men på grund av pandemin har det blivit framflyttat. Här får du läsa vår "dagbok" hur vi upplevde veckan hos dem, 5 – 12 september.

Söndag

Idag på förmiddagen reste Samuel Svensson (Emmaboda) och jag ifrån Eksjö med Cafébussen upp till Eskilstuna. På eftermiddagen hade vi en samling i Pingstkyrkan där vi berättade om hur man kan möta människor och dela med sig av sin livsberättelse.

Sedan på kvällen träffades vi till en "Bönevandring" med start från "Arenan" och vidare genom centrum av stan till Fristadstorget. Då bad vi speciellt för människor som vi kommer att träffa nu i veckan. Det är en förväntan i luften och vännerna är på "G"!



Måndag

Första Hållplatsen för Cafébussen var bostadsområdet Nyfors, utanför ICA på gågatan, där det tidigare har varit skjutningar till döds. Många undrade, vad händer här, en stor buss på gågatan. Men ryktet spred sig snabbt att man fick gratis fika. De ca 230 bullarna som var hembakade gick åt snabbt! Bredvid serveringsbordet var det ett bord med litteratur på olika språk, och flera av besökarna ville verkligen ta emot en tidning, bok med kristet innehåll, samt Biblar.



Många goda och intressanta samtal runt caféborden blev det. Där har vi fått lyssnat och berättat om vår tro för ateister, muslimer och sökare. Cafébussen får vara en "magnet" som drar till sig folk. Som en man sa, jag skulle "bara gå ut till ICA och handla" och så kommer jag in i en buss och får höra om vad ni har upplevt i er tro. Roligt var att LP-vännerna medverkade med sång och musik utanför bussen och det var uppskattat!

Tisdag

När man är ute så här med Cafébussen i ett stort bostadsområde som Nyfors och träffar människor ifrån många olika länder, så blir man glad. Likaså att kyrkorna har planerat och förberett denna veckan så bra och ser detta som en långvarig satsningen här i Eskilstuna! När vi idag körde in Cafébussen på gågatan kände flera igen oss sedan igår och kommer fram och vill heja och prata.

Även idag gick det åt många bullar, saft och kaffe. Det skapar en god atmosfär och här i Nyfors händer inte så mycket, så nu blir kyrkornas satsning ett samtalsämne. Extra roligt var att man bjöd in barnen till pyssel och de fick utlopp för sin konstnärliga gåva. Två bord med papper och kriter, och sedan fika. Under tiden spelade även idag LP-vännerna sina enkla sånger till glädje för många.

Nära bussen finns en plan för basketboll och där hade ungdomarna från "Sport for Life" gjort en turnering. Även där "byggdes" nya broar och kontakter.

På kvällen när det blev lite lugnare, var det vuxna ute och vandrade och fick se caféborden och bussen. Då undrade de, vad är detta och vi fick berätta och vi fick nya kontakter med sökande människor. Något som inte hade hänt, om vi inte "gått ut"!

Onsdag

Vårt besök idag i Strängnäs blev en solig och varm dag, och vi fick en mycket bra plats för bussen vid hamnen, vid Mälaren. Innan vi öppnade upp bussen så blev Samuel och jag inbjudna till Frälsningsarmen på Sopplunch. När vi börjar ställa ut bord och stolar stannar flera till och undrar, vad skall hända här? Och så är samtalet igång, när de får kaffe och en kanelbulle.



En kvinna som kom, ville fika och Samuel och jag får ett bra samtal med henne. Då säger hon till oss, det är ingen slump att ni är här just nu idag! Efter en stund frågar jag henne om vi får be för henne, om Guds välsignelse. Det önskade hon att vi gjorde. Senare innan hon skall gå vidare, berättar hon varför hon kom gående denna vägen, hon skulle hämta ut medicin för sin magkatarr, men så säger hon, nu är jag bra i magen.

Även idag blev det sång och musik utanför bussen. Det var kårledaren Daniel Wiklund med vänner som spelade. När de sjunger sången "Jesus han är svaret för vår värld idag..." var det flera som stannade till och lyssnade. Då kom ett par som fick fika och de lyssnade på sångerna i solskenet. "Det här gillar vi, säger kvinnan!" Mannen var sportintresserad och när han får se Sport-Bibeln, så frågar jag honom om han vill ha den? Då svarar han - GÄRNA! Han blev så glad över gåvan, och de går glada vidare efter hamnen.

Senare på eftermiddagen och kvällen kom ca 30 ungdomarna och besökte oss.

- Vad roligt att ni kommer till oss, sa flera av ungdomarna! Här händer inget i Strängnäs, säger de vidare. Vi fick så många goda samtal, och några av dem önskade få en Bibel och Sebastian Stakset bok, "Bara ljuset kan besegra mörkret!" När vi skulle stänga vid 22.00 tiden ville ungdomarna inte gå hem. När kommer ni igen, frågade de oss?

Torsdag

Även idag var det en ny plats för oss i Bussmissionen, Torshälla vid Östra torget som var nästa Hållplats för Cafébussen.

Vännerna ifrån församlingarna hade bakat många goda bullar och några var till och med varma när de kom med dem till bussen. Flera undrade vad händer här, är det gratis att fika här? Skall man inte betala? Nej, blev vårt svar, kyrkorna bjuder! Även här blev det många goda samtal och funderingar över livet. "Bokbordet" är uppskattat och flera tog med sig en god bok /tidning eller ett Nya Testamente för att läsa. Vi har ju litteratur på flera språk. Sång och musik bjöds det på, och flera sjöng med i någon känd sång. Pastorn Calle Hasselgren ifrån Pingstkyrkan berättade vad vi gjorde och bjöd in till fika och samtal.

Innan vi skulle stänga igen vid 19.00 sa några från församlingen, att idag har vi nått fler än på många år, och detta som vi har gjort idag, måste vara så nära "Missionsbefallningen" man kan komma, att gå ut!

Fredag

Nu var det kväll och natt, med en ny "publik och ett annat tempo" Fristadstorget i Eskilstuna. Nära den stora fontänen där det rörde sig mycket folk till res-



tauranger och krogar, hade vi servering av kaffe och goda bullar. Många undrade när vi kör in bussen på torget om vi inte har kört fel. Ett bra team i olika åldrar från kyrkorna var med och hjälpte till. Fotogenlamporna som vi hade tänt och hade på borden, lyste upp i kvällsmörkret. Så ser man åter hur många har en stor förväntan, när de skall "gå ut på krogen." Nu skall vi ha roligt! Men så blir det inte så som de hade tänkt sig, och där märker vi, att vi kan få vara till hjälp och lyssna och berätta om vår tro.

Det hände så mycket och besökarna var verkligen öppna och ville veta mer om Gud och Jesus!

Här är några röster:

- Kan jag få förlåtelse, för allt dumt jag har gjort?
- Kan du inte berätta om din tro för mig!
- Jag har en fråga till Gud, kan jag få säga den?
- En man ca. 45 år säger högt till sin kompis när de träffas på torget; Jag har varit vid "Jesusbussen!"
- Jag har en tro, men vet inte om jag är frälst. Då får vi vägleda honom, och han får frälsningsvisshet.
- Jag är ny i stan, känner inga Kristna. Där fick vi "koppla ihop" honom med Kristna ungdomar.
- Jag fyller 19 år idag! Då fick vi sjunga och gratulera, samt välsigna honom och ropa hurra!
- Har ni Sebastian Stakset bok? Ja, den har vi, och jag överlämnar boken till mannen. Frågar då honom, har du hört talas om Sebastian? Ja, det har väl alla gjort, blev hans svar till mig.
- Flera muslimer kommer och fikar, och det blir goda och långa samtal. En nyfikenhet om den kristna tron finns där.
- Flera önskar få förbön för olika saker i livet!



Lördag

Även denna kväll och natt på Fristadstorget var intressant. Inte lika mycket folk ute som igår, men goda samtal och människor som vill veta mer om den kristna tron. Så när vi skall stänga igen bussen och åka och parkera den på ett inhägnat område, är vi så glada, att det var svårt att somna när vi skulle sova vid 03.00.



Söndag

Idag på Gudstjänsten i Pingstkyrkan Eskilstuna fick jag berätta, om vad som hade hänt under veckan. Sedan åkte Samuel och jag glada söderut till Eksjö och vi var tacksamma att resan och bussen gått bra! Torbjörn och Marita i Pingstkyrkan Eskilstuna skriver så här om vårt besök...

*Tack Ove! Det har känts så naturligt att samarbeta med Er. Ni har gett så mycket både till oss och till Sörmland. Om Ni kan och vill är jag säker på att vi kommer att samarbeta snart igen! Önskar Er rik välsignelse. Tack!
Mvh Torbjörn*

*Hej Ove!
Tack för att ni var här och allt som ni gjorde och lärde oss. Jag och vi är mycket tacksamma för veckan med CaféBussen. Hoppas att vi kan ha er här snart igen.
Med varma hälsningar Marita*

Tack

Utan era förböner, uppmuntran och gåvor hade det inte gått! Så ett stort tack. Tillsammans kan vi få vara med sprida Evangelium!

Många varma hälsningar från Busssmissionens styrelse genom

Agneta och Ove Jonsson

Önskar du stödja arbetet ekonomiskt?

Välkommen

med din gåva på Busssmissionens bankgiro 5736-0745 eller Swish 123 412 66 52

Önskar du/ni kontakt med Busssmissionen för besök av Agneta och Ove Jonsson med Cafébussen på er ort, ring 073 - 99 77 600.

Hemsida: www.bussmissionen.se Epost: info@bussmissionen.se

Busssmissionen, Läroverksgatan 9 B, 575 31 Eksjö. Busssmissionens Swish-nr: 123 412 66 52